



**Nummer 1
December
2022**

Nieuwsbrief van Gerrit Vreugdenhil

De vitaliteit van de kerk hangt af van goed en relevant Bijbels onderwijs.

Afscheid en een nieuw begin

Zondag 28 augustus 2022 was voor ons als gezin en voor mij persoonlijk een bijzondere dag. Na acht jaar nam ik afscheid van de Sint Jansgemeente te Gouda. De morgendienst stond in het teken van afscheid, in de middagdienst richtte ik mij op mijn nieuwe roeping.

De morgendienst ging over Johannes 2, de bruiloft te Kana. Als thema had ik gekozen: 'het advies van Maria'. Wat de moeder van Jezus tegen de dienaren zegt, als de wijn op is, blijkt goud waard te zijn: 'Wat Hij ook tegen u zegt, doe het'. Met dat advies ben ik de preek geëindigd, omdat ik geloof dat gehoorzaamheid aan Jezus belangrijk is. Mij had

dit woord van Maria bijzonder getroffen, omdat het zo ook bij ons is gegaan. Het seminarie was al twee jaar op zoek naar een docent Oude Testament. We hoorden in de vraag van het seminarie in Colombia een vraag van Jezus: ben je bereid om Mij in Colombia te dienen? Die vraag liet ons niet langer los. En we hebben daar samen 'ja' op gezegd. Ons ja-woord betekende wel, dat ik de Goudse gemeente zou moeten loslaten, de mensen, een prachtige kerk, dingen die zo vertrouwd voor me zijn geworden ... Om in een land te gaan werken dat zo gestempeld is door geweld, drugs en armoede. Om weer opnieuw de zending in te gaan. We waren immers eerder uitgezonden geweest. Van

1998 t/m 2007 hebben we in Chili gewoond en gewerkt. Nu dan niet samen met Corine en de kinderen, maar alleen. We blijven weliswaar in Gouda wonen, maar ik zal toch met enige regelmaat voor langere tijd van huis zijn, gescheiden van Corine en de kinderen. Dat vraagt nogal wat van ons beiden en van het gezin. Hoe zal dat gaan? Terugkijkend hebben we het best wonderlijk gevonden, dat de balans doorsloeg naar Colombia. In de vraag van het seminarie hebben we de vraag van Jezus gehoord. En zo hebben we samen (!) in vertrouwen op God deze stap gezet. We mogen geloven dat we er niet alleen voorstaan. Immers, Hij die roept is getrouw, Hij zal het doen!



Moment van zegening



de wekelijkse kerkdienst



tijdens een van mijn lessen

Iets over het seminarie

Het Seminario Bíblico de Colombia (SBC) bestaat ongeveer 70 jaar en is in 1944 opgericht door een Amerikaans zendingsgenootschap. Het SBC heeft als doel de vorming van mannen en vrouwen voor de dienst van God in de kerk en in de samenleving. Het seminarie heeft in de gewelddadige jaren 50 een belangrijke verbindende rol gespeeld voor de kerken en is zo voor velen tot zegen geweest.

Zoals de naam al zegt, ligt het accent in het seminarie op onderwijs uit de Bijbel ten dienste van hen die in de kerk werken of zich geropen weten God te dienen in de zending. In het jaar 2000 heeft het seminarie erkenning gekregen van de overheid voor haar programma's en is de naam veranderd in Fundación Universitaria Seminario Bíblico de

Colombia (FUSBC). Op dit moment heeft het FUSBC zo'n 75 studenten, waarvan een deel op de campus woont, en ongeveer 140 studenten die online cursussen volgen. Daarnaast zijn er zo'n 2000 studenten in het extensiewerk, dat zijn cursussen die vanuit het seminarie in lokale gemeentes gegeven worden. Het seminarie heeft de integrale vorming van studenten hoog in het vaandel staan: hoofd, hart en handen. Geestelijke disciplines als de persoonlijke omgang met God, het gebed en lezen van de Bijbel zijn natuurlijk voor iedereen van groot belang, zowel voor studenten als docenten. Naast de lessen die de studenten volgen, eten ze elke dag samen en worden ze ook ingeschakeld voor praktische klussen als schoonmaken, werken in de tuin of

als portier. Er is altijd wel wat te doen. Elke donderdagmorgen wordt er een kerkdienst gehouden. Studenten, docenten en personeel doen verenigen zich in lofprijzing en gebed. Er is een kapelaan die verantwoordelijk is voor de inhoud van deze diensten en het geestelijke welzijn van studenten en docenten. Als er visites zijn, bezoeken uit het buitenland of mensen die op het seminarie aan een conferentie meedoen, iedereen wordt steevast uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zoals in veel kerken in Latijns-Amerika worden de gasten expliciet welkom geheten en brengen ze vaak de groeten over van kerken overzee. Het is mooi om hoofd en hart, geloof en studie, hand in hand te laten gaan.



Mijn werk op het seminarie

Sinds 1 september werk ik parttime aan het FUSBC in Medellín. Dat betekent dat ik in ieder geval twee keer in het jaar, elke semester, naar Medellín afreis, voor een periode van ongeveer 6 weken. Omdat het digitale onderwijs goed ontwikkeld is, kan ik de lessen online in Nederland beginnen en die fysiek in Colombia afmaken.

Ik geef vooral lessen op het terrein van het Oude Testament. De afgelopen periode (sept t/m nov 2022) heb ik twee vakken gegeven: 'Inleiding Oude Testament' voor 20 studenten, die de cursus online volgden. En verder gaf ik voor 14 studenten van de master de cursus 'De culturele context van het Oude Testament'. In deze cursus stonden we stil bij de culturen die het volk Israël omringen (Egypte, Mesopotamië en Ugarit / Kanaän) en keken we hoe kennis van hun cultuur, tradities en teksten van be-

lang is voor het verstaan van het Oude Testament. Het was een interessante cursus, zowel voor de studenten als voor mij als docent. Van de 14 studenten was gemiddeld de helft in de les aanwezig, de andere helft volgde de lessen online. Dit vanwege de afstand of soms als gevolg van het slechte weer.

Ik ben trouwens een van de weinig docenten die ook predikant is geweest. Veel van de masterstudenten zijn ook predikant of werkzaam in de kerk. Het seminarie wil mij daarom in de toekomst ook inzetten voor begeleiding van predikanten in hun eerste gemeente. Iets wat ik in Nederland als mentor van predikanten voor de PKN ook heb gedaan. Bijzonder hoe deze ervaring ingezet kan worden.



Studenten leren kennen

Om de studenten op de campus beter te leren kennen, ga ik elke middag in de kantine met hen lunchen. Ook probeer ik met hen mee te gaan naar hun kerk. Hier ben ik met mijn bovenburen Juan Carlos en Dilia meegegaan naar de baptistenkerk waar zij lid van zijn. De een is architect, de ander ingenieur, maar zij hebben het gezamenlijke bedrijf dat ze hadden opgegeven omdat ze een sterke roeping ervoeren om theologie te studeren. Ze hopen met de kennis die ze hebben opgedaan God te dienen, misschien wel op hetzelfde terrein waar ze eerder werkzaam waren. Volgend jaar hoopt Juan Carlos deel te nemen aan de cursussen die ik mag geven.



Preken in de kracht van de Heilige Geest – van de preekstoel naar de gemeente –

Cursus preken voor dominees

Toen ik nog in Nederland was bereikte mij de vraag of ik een korte online cursus wilde geven over de prediking. Dit voor een groep van presbyteriaanse predikanten. Het leek ze wel boeiend om een dominee uit Nederland hierover iets te laten vertellen. Het contact met de presbyteriaanse kerk was al in 2019 gelegd, toen Corine en ik uitgenodigd waren om op de synode van deze kerk aanwezig te zijn en toerusting te geven. Het was bijzonder leuk om iets van mijn wekelijkse preekervaring met hen te delen. Welke stappen doorloop je van de Bijbel naar de gemeente? Hoe luister je naar de Schrift? Welke rol speelt het gebed in de preekvoorbereiding? Hoe maak je het concreet? Boeiend om van hun ervaringen te horen. Soms herkenning, soms ook heel verschillend. Maar ik geloof hier in, dat je van elkaar leert en samen verder komt. Zegt Paulus niet zoets in Efeze 3:14-21?

Gebed

Elke maandagmorgen hebben we als docenten en personeel een uur van gebed. Op een bord worden de punten van dank en voorbede steevast genoteerd. Het is kostbaar om zo de week te beginnen, in afhankelijk van God en de leiding van Zijn Geest. De plek van samenkomst heet in het Spaans veelzeggend: 'La brecha' wat letterlijk de doorbraak betekent. Mooie naam voor het gebed!

Wil je met mij danken voor: de fijne contacten met studenten en docenten, voor de lessen die goed gegaan zijn, voor bescherming daar en hier van mijn gezin, en voor de kracht die we van God ontvingen.

Wil je met mij bidden: voor de cursussen die voorbereid moeten worden voor 2023, voor de inschrijving van nieuwe studenten, dat er voldoende financiële middelen zullen zijn, dat God het werk bekroont met zijn zegen.

Ook het land Colombia heeft veel gebed nodig, nu de regering gesprekken voert met rebelligroepen; ook voor mensen in armoede en de meer dan 7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela, dat er hulp zal zijn en de kerk in daad en woord ook handelt vanuit de liefde van Christus.

Van harte goede Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst, mede namens Corine, Gerrit Vreugdenhil

Contact

Email Gerrit: drgcvreugde@gmail.com

Email Supportgroep: gerritincolombia@gmail.com

Website GZB: <https://www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-vreugdenhil>

Blog Gerrit: www.gcvreugdenhil.nl/nieuws/

Mijn uitzending kan niet zonder uw steun in gebed en financieel. Als u wilt, kunt u een gift overmaken op NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. Gerrit Vreugdenhil.

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!

GZB

Ds. Gerrit Vreugdenhil is van 1998-2007 met zijn gezin uitgezonden geweest naar Chili. In 2022 is hij vanuit de Sint Jansgemeente te Gouda opnieuw uitgezonden, nu naar Colombia en werkt daar parttime als docent Oude Testament aan het FUSBC. Het werk in Colombia wordt gesteund door GZB, een organisatie die gericht is op het ondersteunen van de wereldwijde kerk. De missie van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief.

Voor adreswijzigingen: info@gzb.nl of 0343-512444