

Afsluitingsavond:

D.V. woensdag 20 maart is er de afsluitingsavond van de mannenvereniging.

Ds. M.G.M. Mudde van Oosterwolde zal een lezing voor ons verzorgen over de razzia van Putten.

Het gaat over de prediking van ds. L. Kievit net na de razzia van 1944 te Putten. Meerdere vragen staan centraal. Bijvoorbeeld de duiding van de razzia (straf of beproeving?).

Of: hoe ging ds. Kievit om met de grote waaromvragen die er overbleven?

Hoe benaderde hij de gemeente van Putten, die zo'n grote slag te verwerken had gekregen?

De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van 't Open Huis.

Voor deze avond wordt de gehele gemeente uitgenodigd.

Streekvergadering

Op D.V. dinsdag 9 april 2024 is er een streekvergadering .

Thema is Henoeh wandelde met God.

Spreker is ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg

Dit is in de Schakel, Oranjeboomlaan 27 te Wezep

Aanvang 19: 45 uur

REGIONALE MANNENTHEMADAG NOORD 2024

Graag nodigen we met een hartelijk welkom een ieder uit op deze jaarlijkse mannenthemadag die dit jaar op D.V. zaterdag 20 april 2024 weer zal plaats vinden in de Hervormde kerk Elim op 't Harde.

Allen, zowel mannen als vrouwen, jong en oud willen we graag begroeten op deze morgen. De uitgenodigde predikanten zullen voor ons de bijbel openen, waar ze het hoofdthema 'Blijf bij Jezus' voor ons zullen ontvouwen in eenvoud en duidelijkheid en zeker ons willen bemoedigen op onze levensweg in het volgen van onze Zaligmaker. Op deze zaterdag 20 april 2024, zal er tussen 9.00 en 9.20 uur de inloop zijn met koffie en iets erbij en om 9.30 uur mogen we plaats nemen in de kerkzaal. De dagvoorzitter ds. G.H. Vlijm opent de morgen met schriftlezing en gebed, om vervolgens ds. A.M. van Mourik uit Hervormd Emst, uit te nodigen voor deelthema 1: Geestelijke bevorderaars voor ons te ontvouwen en te verklaren. Even een pauze met kop koffie en dan ds. W.A. Capellen uit Urk van de Christelijke geref. kerk aldaar voor deelthema 2: Geestelijke groeiremmers, hoe gaat dat als het niet meer gaat, zoals het zou moeten gaan. er is een kinderlied waarin kinderen zingen: lees je Bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien mag. En dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, met andere woorden, kom en luister!

Na het tweede deelthema van ds. W.A. Capellen: Geestelijke groeiremmers is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en ook zal er in het programma veel ruimte zijn voor samenzang. Om te weten hoeveel mensen er komen op deze morgen en in verband met de na afloop gereserveerde lunch, mag u zich aanmelden via de website: www.mannenthemadagen.nl of ook via mijn adres.

We hopen op een goede gezegende morgen en dag.